

Dada in Drachten

Voor mij als homegrown Friezin was 'dada' een van de eerste woorden die ik leerde van mijn ouders en die ik op mijn beurt mijn kinderen ook weer leerde. Het woordje hoorde bij afscheid nemen, dag zeggen en ging gepaard met een zwaai. Op de middelbare school leerde ik dat Dada een kunstbeweging is, ontstaan tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen ik meer te weten kwam over het leven en werk van de gebroeders Rinsema intrigeerde mij het gegeven dat de mobilisatie in WO1 daarin een rol speelde. Gemobiliseerd in Brabant raakte Evert Rinsema bevriend met Theo van Doesburg, die in 1923 Kurt Schwitters in Drachten introduceerde. De schrijfwijze van Museum Dr8888 is ontleend aan een gedicht van zijn hand. Nu, een eeuw later, staan vanaf eind april Kurt Schwitters en het Dadaïsme centraal in Museum Dr8888. Verderop in deze Vriendenbrief staat de officiële uitnodiging voor de opening van de expositie die aan hem gewijd is.



Thijs Rinsema: collage. Bron: Museum Dr8888

Donateursbijeenkomst

dinsdag 18 april 2023

Het bestuur blik tijdens deze bijeenkomst terug op 2022 en legt (financiële) verantwoording af aan de donateurs.

Daarna kunnen de aanwezigen een ronde maken langs drie gesprekstafels:

1. Kennismaking met Wybren Jorritsma, sinds november 2022 directeur van Museum Dr8888.
2. Jan van der Meer vertelt over het maken, fineren en politoeren van Dada-doosjes naar een ontwerp van Thijs Rinsema.
3. Roelof Hazelhoff geeft een toelichting op twee portretten van het echtpaar Douma uit Opeinde die via een schenking aan Smelne's Erfskip in het bezit van Museum Dr8888 zijn gekomen.

Het financiële jaarverslag wordt gepubliceerd op de website van Museum Dr8888 onder het kopje Vrienden.

Wilt u aanwezig zijn op deze avond?

U bent van harte welkom in het museum vanaf 19.30 u.

Samenvatting jaarverslag 2022

Hieronder een korte samenvatting van het jaarverslag van SVMDr8888, het integrale jaarverslag is te vinden op de website van het museum.

Samenstelling bestuur

In de loop van 2022 zijn drie bestuursleden afgetreden: Bert van Asselt (voorzitter), Hanneke Bijstra en Jikke Leclerq.

Samenstelling bestuur per 31 december 2022:

Sijkie Amels	voorzitter
Wilma van Asselt	secretaris
Bauke Wittermans	penningmeester
Coos Mülschlegel	ledenadministratie
Hennie Westra	collectie en Vriendenkabinet

Vriendenaantal

Per 31 december 2022: 435 donateurs.

Ondersteuning Museum Dr8888

SVMDr8888 heeft bijgedragen aan de exposities Drachten was het begin - 100 jaar Papegaaienbuurt en Stroomopwaarts.

Schenken

Particulieren hebben in 2022 24 objecten geschonken aan SVMDr8888 (o.a. schilderijen, tekeningen en etsen).

Activiteiten

■ Donateursavond

Tijdens een goed bezochte donateursavond heeft het bestuur de Vrienden geïnformeerd over de jaarrekening 2021. Het informele deel van de avond konden de aanwezigen aanschuiven bij drie

beeldend kunstenaars - allen Vriend van SVMDr8888 - die hun werk presenteerden en erover vertelden.

■ Kennismakingsavond nieuwe Vrienden

Nieuwe donateurs die zich hebben aangemeld in de jaren 2020 t/m 2022 zijn in november uitgenodigd voor een kennismaking met Museum Dr8888 en het bestuur van SVMDr8888.

■ Dagexcursies

De activiteitencommissie heeft drie dagexcursies georganiseerd waarvoor zeer veel animo was.

Communicatie

Met vijf Vriendenbrieven en acht Vriendenflitsen heeft het bestuur de Vrienden op de hoogte gehouden van exposities en activiteiten.

Hebt u een emailadres?

Het bestuur wil de Vriendenbrief graag zoveel mogelijk per email versturen.

Een aantal leden heeft al gereageerd op de oproep om deze alleen nog digitaal te ontvangen.

Wilt u ook overgaan op digitale ontvangst, dan kunt u dit doorgeven via de ledenadministratie: svmdr8888@gmail.com

Met vriendelijke groet,
Sijkie Amels, voorzitter

Donatie en automatische incasso

Veel donateurs hebben hun bijdrage over 2023 al overgemaakt, hartelijk dank hiervoor.

Indien wij de bijdrage vroeg in het nieuwe jaar (het liefst vóór mei) ontvangen dan kunnen wij inschatten waarmee wij het museum kunnen ondersteunen met tentoonstellingen en eventuele aankopen.

U kunt uw donatie van € 25,- (en misschien iets meer) voldoen op rekening NL06 INGB 0001 9305 03 t.n.v. Stichting Vrienden Museum Drachten.

Wilt u hierbij ook uw adres, met name de straatnaam vermelden?

Inmiddels doen veel vrienden hun betaling via **automatische incasso**.

Als u denkt, dat lijkt mij ook wel handig, dan kunt u bijgaand formulier invullen en doormailen of afgeven bij de penningmeester.

En ook dit nog: mocht u op de één of andere manier per abuis dubbel betalen dan nemen wij altijd contact met u op.

Wij rekenen op uw steun en danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.

Vriendenpas

Indien u niet in het bezit bent van een museumkaart dan kunt u na het overmaken van uw donatie bij de penningmeester een Vriendenpas aanvragen waarmee u onbeperkt ons museum kunt

bezoeken. Vrienden krijgen ook korting op een aantal activiteiten van Museum Dr8888 op vertoon van de Vriendenpas. In verband met privacywetgeving mag er geen ledenlijst van de Vrienden bij de balie van het museum liggen waarmee medewerkers gegevens kunnen checken. Daarom is deze pas **uitsluitend bij de penningmeester** aan te vragen.

De Vriendenpas is persoonlijk en niet overdraagbaar. Echtparen kunnen gezamenlijk gebruik maken van de pas.

Met vriendelijke groet,
Bauke Wittermans, penningmeester
telefoon: 0512-523557
e-mail: bjwittermans@gmail.com

Impressie van excursie naar Bergen en Alkmaar

zaterdag 18 maart 2023

Wie zaterdag 18 maart rond half zeven 's avonds toevallig op het parkeerterrein bij het voetbalveld aan de Gauke Boelensstraat was, zag een groep goed gestemde mannen en vrouwen uit een bus van Paulusma stappen.

Vanwaar deze blijde stemming?

Het waren Vrienden van het museum Dr8888 die terug kwamen van een geslaagde excursie, die als volgt verliep. Tweeënvijftig personen kwamen keurig op tijd naar de nieuwe opstapplaats. Na de incheck, even wennen zonder Jikke, vertrok de bus ruim 8.00 uur.

De chauffeur koos de route via Joure. Tussen een indrukwekkende hoeveelheid betonblokken en zandzakken door, verliep de passage door het aquaduct gelukkig probleemloos.

De aankomst bij het Valkhotel in Wieringermeer lag voor op schema, zodat er ruim tijd was voor koffie met een gevulde koek. Nogmaals door de tunnel onder de snelweg door naar de bus. Het restaurant kreeg nog wel te horen dat ze deze tunnel beter schoon horen te houden.

In Bergen kon de bus voor museum Kranenburgh stoppen. Met een wandelingetje door de zon naar de twee exposities: Jeroen Henneman en de Bergense school/kunstenaarsdorp Bergen. Vooral Jeroen Henneman was het bekijken waard vanwege de verschillende objecten. Van een veer op een ingedrukt kussen tot een glas water op een schuin plankje. En natuurlijk het bekende portret van prinses Beatrix. Een staand schilderij in 3D. (Niet echt, maar een afbeelding). De schilderijen in de stijl van de Bergense school waren onverwacht donker. Tot half twee waren veel Vrienden in het restaurant voor de lunch te vinden en in de beeldentuin voor een wandeling. Een bezoek aan dit museum is zeker aan te raden.

Om half twee op naar de volgende bestemming: Alkmaar. Het kleine stukje lopen onder een plaatselijk buitje, was goed te doen. De tentoonstelling over het slavernijverleden van Alkmaar op de gelijknamige plantage in Suriname, was indrukwekkend. Verder was in dit museum ook veel



kunst te bewonderen o.a. weer de Bergense school en Charley Toorop. Vanwege het stralende weer lokte buiten ook. Even een rondje over de markt en heerlijk in de zon op een bankje. Om half vijf vertrok de bus weer richting Drachten. Opvallend hoeveel stiller het op de terugreis was in de bus. Hier en daar werd wat gedommeld. Best vermoeiend twee musea op één dag. Positief gestemd en met alweer zin in de volgende excursie, ging ieder huiswaarts.



Jeroen Henneman: Doos A, 2017. Gepolychromeerd hout. Collectie de Maarsen Groep

Nieuws uit het museum

Uitnodiging voor EIN PARADIES FÜR DIE NEUE KUNST Kurt Schwitters in Dr8888



- Vrijdag 28 april om 15:00 officiële opening te Museum Dr8888
- Na het openingswoord is de tentoonstelling voor genodigden te bezoeken onder het genot van een hapje en een drankje
- Sluiting om 17:00 uur

Dit jaar, precies 100 jaar na zijn beroemde optreden in Drachten, opent Museum Dr8888 op 28 april een grote tentoonstelling over Kurt Schwitters: **EIN PARADIES FÜR DIE NEUE KUNST Kurt Schwitters in Dr8888.**

Schwitters werd wereldberoemd door zijn vernieuwende collages en klankgedichten. Deze dada-kunstenaar is ook bedenker van Merzbau: experimentele bouwwerken van gevonden en hergebruikte materialen.

Verschillende hedendaagse kunstenaars brengen zijn gedachtengoed verder en zijn te zien in deze tentoonstelling. Een bijzonder kunstwerk is een driedimensionaal bouwwerk van hergebruikte materialen uit Drachten waar je doorheen kunt lopen.

Drachten en de woningen aan de Papagaaienbuurt vormen een belangrijke inspiratiebron voor Schwitters. Zijn invloed reikt tot op de dag van vandaag.

Mei freonlike groetnis,
Wybren Jorritsma, directeur-bestuurder