

Noch mear fan Jan Frearks

Misschien bent u al Museum Dr8888 geweest om de expositie 'Kracht en Kleur' te zien. Wist u dat Jan Frearks van der Bij behalve schilderijen ook prachtige mozaïeken maakte bij Bijbelse verhalen?



Jan Frearks van der Bij: De gelijkenis van de talenten; Kindcentrum De Wel, Broeksterwâld

Op de website van het museum staat een digitale mozaïektour met foto's en een beschrijving van deze kunstwerken. Met het voorjaar in aantocht loont het de moeite om een (fiets)tochtje te maken langs gebouwen waarop deze te zien zijn. Een aantal is dichterbij te vinden dan je denkt: in Drachten, Opeinde en Drachtstercompagnie.



Jan Frears van der Bij;
Jacobs Droom;
Gereformeerde Kerk,
Drogeham

Vriendenbrief per email

Het afgelopen jaar hebt u vijf keer een vriendenbrief gekregen en acht keer een vriendenflits. De vriendenflits verschijnt alleen digitaal, die ontvangt u als uw emailadres bij ons bekend is. Dat geldt voor een groot aantal Vrienden, maar we drukken en sturen ook nog steeds vriendenbrieven via de post (ruim 160).

Drukwerk en portokosten vormen een flinke kostenpost op onze begroting, bedragen die we liever gebruiken om het museum te steunen. Met de overstap van papier naar meer digitale post sparen we bovendien het milieu.

Krijgt u de vriendenbrief nog steeds via de post maar hebt u ook een emailadres? U bewijst ons en daarmee het museum een grote dienst met een mailtje naar svmdr8888@gmail.com, zodat we over uw emailadres beschikken voor het sturen van de brief én de flits.

N.B. bent u onvoldoende vertrouwd met email, dan blijft de vriendenbrief gewoon met de post komen. Voor nieuwe donateurs wordt de digitale brief de regel.

Sijkie Amels, voorzitter

Donatie

Wij verzoeken u hierbij vriendelijk uw donatie voor 2023 over te maken. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL06 INGB 0001 9305 03 t.n.v. Stichting Vrienden Museum Drachten o.v.v uw naam en straatnaam.

Er staan dit jaar weer mooie exposities op het programma en met uw bijdrage kunnen wij het museum weer ondersteunen. Om het financiële plaatje voor het hele jaar rond te krijgen zien wij uw bijdrage graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Nog liever zien wij dat u overgaat op automatische incasso. Hiervoor kunt u bij de penningmeester een formulier aanvragen waarop alle benodigde gegevens ingevuld kunnen worden.

Vriendenpas

Indien u niet in het bezit bent van een museumkaart dan kunt u na het overmaken van uw donatie bij de penningmeester een Vriendenpas aanvragen waarmee u onbeperkt ons museum kunt bezoeken. Vrienden krijgen ook korting op een aantal activiteiten van Museum Dr8888 op vertoon van de Vriendenpas. In verband met privacywetgeving mag er geen ledenlijst van de Vrienden bij de balie van het museum liggen waarmee medewerkers gegevens kunnen checken. Daarom is deze pas uitsluitend bij de penningmeester aanvragen.

Met vriendelijke groet,

Bauke Wittermans, penningmeester

telefoon: 0512-523557

e-mail: bjwittermans@gmail.com

Excursie naar Bergen en Alkmaar

zaterdag 18 maart 2023

In Museum Kranenburgh in Bergen is op dit moment een bijzondere tentoonstelling te zien over Jeroen Henneman: Het leven der dingen.

Met meer dan tachtig werken uit de periode 1967-2022 brengt men een hommage aan deze kunstenaar, die onlangs zijn tachtigste verjaardag vierde. Henneman is met name bekend door zijn "staande" tekeningen, waarvan de lijnen uit dun zwart hout zijn gezaagd en zo aan elkaar zijn bevestigd dat ze zonder achterwand in de ruimte kunnen staan. Veelbesproken is ook zijn portret van toenmalig koningin Beatrix met de losse krullende haar die over haar voorhoofd valt. Ook te zien: Waar de zee licht is. Het museum verkent zijn collectie en toekomst.

- entree: € 14,-, gratis voor Museumkaart.
Let op: alleen pinnen!



Jeroen Henneman: portret van koningin Beatrix

In Alkmaar bezoeken we het Stedelijk Museum. Interessant is hier Plantage Alkmaar in Suriname 1745 - heden. In de Focustentoonstelling toont men werken van Charley Toorop en haar zoon Edgar Fernhout, een mooie aanvulling van de collectie uit Bergen.

- entree: € 13,50, gratis voor Museumkaart en VriendenLoterij VIPkaart.
Let op: alleen pinnen!

Attentie: in verband met het betaald parkeren op het Kiryat Onoplein vertrekken we nu vanaf het parkeerterrein voor de voetbalvelden aan de Gauke Boelensstraat!

- vertrek: zaterdag 18 maart om 8.00 uur
- locatie: Parkeerterrein voor de voetbalvelden aan Gauke Boelensstraat, Drachten
- thuisreis: 16.30 uur vertrek uit Alkmaar
- prijs: € 32,50 (inclusief koffie)

Dit bedrag kunt u overmaken op rekening NL06 INGB 0001 9305 03 t.n.v. Stichting Vrienden Museum Drachten o.v.v uw naam en straatnaam.

U dient zich wel op te geven via de link in de digitale vriendenbrief of telefonisch bij mevrouw Jikke Leclercq, tel. 0512-513467.

Lezing Drachtster zilversmiden

donderdag 23 maart 2023

In Drachten zijn tussen 1700 en 1900 ongeveer dertig zilversmiden werkzaam geweest. Door de wettelijke verplichting dat zilveren voorwerpen gekeurd moesten worden en van keurtekens voorzien, zijn we nu in staat van vrijwel ieder stuk zilver te achterhalen door wie het gemaakt is. Dat biedt ons de gelegenheid om inzicht te krijgen in de hoeveelheid en aard van de voorwerpen die iedere individuele Drachtster zilvermid gemaakt heeft.

Sietze van der Meulen houdt zich reeds langere tijd bezig met onderzoek naar deze tak van nijverheid in Drachten. In een lezing met als titel "Drachtster zilversmiden en hun werk 1700-1900" zal hij vertellen over zijn onderzoek, en aan de hand van voorwerpen uit zijn eigen en andere collecties een beeld proberen te schetsen van wat twee eeuwen zilvermeedkunst in Drachten hebben opgeleverd.

De lezing wordt door Smelne's Erfskip samen met de Vrienden georganiseerd.

- wanneer: donderdag 23 maart om 19.30 uur
- locatie: Museum Dr8888
- entree: gratis
- opgave: telefonisch: 0512-515647, of aan de balie tussen 11- 17 uur (dinsdag-zondag)



Zilveren beugel met tasje van Jacob Kamminga Kijlstra

Nieuws uit het museum

Terwijl de tentoonstelling **Kracht en Kleur** met werk van Jan Frearks van der Bij goed bezocht wordt en vele mooie recensies krijgt is ons team al weer druk bezig met de voorbereidingen voor de volgende tentoonstelling.

Op 13 april a.s. is het precies 100 jaar geleden dat Kurt Schwitters zijn beroemde optreden in hotel *De Phoenix* verzorgde. Dit feit kan natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. Er zijn rondom deze datum verschillende activiteiten gepland, waar op dit moment de laatste hand aan gelegd wordt. Kijk voor deze activiteiten op onze website voor de laatste updates.



Theo van Doesburg: Kleine DaDa-soirée; drukinkt op papier, 1922, Museum Dr8888

De titel van de tentoonstelling **EIN PARADIES FÜR DIE NEUE KUNST – Kurt Schwitters in Drachten** is gebaseerd op een uitspraak van Kurt Schwitters en is een knipoog naar hoe Drachten door veel bezoekers wordt ervaren: zeker niet als een paradijs! Aan ons om deze uitspraak verder toe te lichten en te zorgen dat onze bezoekers enthousiast de tentoonstelling verlaten en hun hernieuwde indruk van Drachten verder verspreiden.

De expositie wordt een mix van bekende en minder bekende kunstenaars en kunstuitingen: Kurt Schwitters en zijn invloed op zijn omgeving staat centraal, maar daarnaast is te zien hoe dit tot op de dag van vandaag nog doorwerkt op hedendaagse kunstenaars. Verder wordt er nu al op zaal gebouwd aan een zgn.

Merzbau-installatie, die op zich weer een voorproefje is van een groot project waarvan we hopen dat dit de komende jaren in de binnenstad verder wordt ontwikkeld. Meer hierover op de tentoonstelling zelf!

De tentoonstelling is te zien in het museum vanaf zaterdag 29 april – ik hoop dat we u hiermee voldoende nieuwsgierig hebben gemaakt om dan een kijkje te komen nemen. Tot die tijd is een bezoek aan de werken van Jan Frearks van der Bij een aanrader!

Annemieke Keizer-Sloff, conservator

Activiteiten

Kinderen en kunst

Sinds de kerstvakantie ontvangen we in Museum Dr8888 weer allerlei schoolgroepen die de prachtige tentoonstelling **Kracht en Kleur** komen bewonderen. We leiden de kinderen rond aan de hand van interactieve opdrachten, en zetten ze aan het werk in ons atelier. Geïnspireerd op de mozaïeken van Jan Frearks van der Bij gaan de kinderen aan de slag met hun eigen creatie.



Thijs Rinsema: Portret van Kurt Schwitters; olieverf op doek, Museum Dr8888



Tot nu toe hebben 180 kinderen van scholen de tentoonstelling bezocht. De komende maanden komen er nog veel meer bij!

Elke de Boer, medewerker educatie, Museum Dr8888